

Lid zijn van een fotoclub / Fotografie in clubverband

Hoe je fotografeert en wat je fotografeert is niet zo belangrijk. Het gaat op de eerste plaats om de belevenis en de vreugde die je er aan beleeft. Bij **Fotoclub Iris** deel je de liefde voor de fotografie met de andere leden.

En..... samen gaan fotograferen, onderwerpen uitdiepen, samen naar foto's kijken en samen over fotografie, foto's en fotograferen praten. Dat kan het clubverband zo leuk maken.

Je kunt onderwerpen fotograferen als een technische registratie van een voorwerp of een belevenis. Scherp en duidelijk met 100% juiste belichting.

Hetzelfde onderwerp kan ook bewust worden vastgelegd als niet herkenbaar of met bewuste bewegingsonscherpte. Dit kan een extra dimensie aan jouw foto geven. Een ding is zeker: het roept vaker vragen op en er wordt over het algemeen langer bij de foto stilgestaan. En kan tot heel verrassende resultaten leiden.

Als je al tevreden bent over je foto's (fotowerk heet dat bij de club) dan nodigen we je uit om jouw foto's, feiten, kennis en/of emoties met de andere leden van Fotoclub Iris te delen. Zij nemen er graag kennis van en willen ervan van leren. Ook vinden zij het leuk hun mening te geven en hun kennis te delen.

Het kan ook zijn dat je nog bezig bent op de moeilijke weg van zoeken, kijken, zien, interpreteren, vastleggen en presenteren (wat komt er al niet bij foto's maken kijken!).

Bij **Fotoclub Iris** zijn de meeste leden constant onderweg en ontdekken daarbij steeds boeiende zijwegen. Je bent welkom die ontdekkingsweg samen met ons te gaan.

Fotoclub Iris geeft geen cursus fotograferen of fotobewerken. Daarvoor zijn in de regio voldoende mogelijkheden b.v. de Volksuniversiteit, Dies Groot, Hans van Ommeren. Bij Fotoclub Iris verrijk je je kennis en deel je in de gemeenschappelijke passie: fotografie.

Het spreekt vanzelf dat alle foto's met respect bekeken en besproken worden, ook al kies je er misschien voor de getoonde foto's zelf niet of niet zo te maken.

Maar, zeg eens eerlijk. Wie maakt uit wanneer een foto mooi, fraai of succesvol is ?

In de eerste plaats bepaal je dat zelf. Als jij zelf tevreden bent, is je foto geslaagd! Ook al zullen er altijd anderen zijn die vinden dat het anders kan of moet. Je kunt natuurlijk wel leren van de opmerkingen en aanwijzingen om – als je dat wilt – jouw foto anders of spannender te maken. Dat kunnen redenen zijn om lid te worden van Fotoclub Iris.

Met deskundige gastsprekers, workshops, clubuitwisselingen, interne en externe fotobesprekingen, deelname aan fotowedstrijden, fotoavonden en fototochten, biedt **Fotoclub Iris** de mogelijkheid (nog) meer inzicht te krijgen in de wereld van de fotografie.

Voor informatie: secretaris.iris@outlook.com

Dick van Doorn.